

Orde van dienst

ter gelegenheid van
ambtsjubileum en afscheid van
ds. L.C. van der Eijk



Zondag 2 september 2018
Protestantse gemeente Maasdijk

Voorgangers : ds. L.C. van der Eijk
 : ds. H.M. Habekotté

Organist : Arie van der Eijk

Medewerking : D'Eijk-koor en combo Heerjansdam/Maasdijk
 o.l.v. Annemarie Verburg

VOORBEREIDING

Aanvangslied: Psalm 134:1,2 en 3

Gij dienaars aan de Heer gewijd,
zegen zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegen zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt,
zegen zijn naam en majesteit,
zing tot zijn eer met luider stem
en hef uw handen op naar Hem.

Uit Sion, aan de Heer gewijd,
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep.

Stilgebed / Bemoediging en groet / Klein Gloria

Inleidend woord

D'Eijk-koor: Wat een wonder dat ik meewerken mag

*tekst en muziek: R. Smith/M. van der Beek/S. Visser
arr. Alexander Prins*

Refrein:

*Wat een wonder dat ik meewerken mag
in Uw koninkrijk, dat ik meewerken mag
en ik U van dienst kan zijn.*

*Met eigen handen zal ik werken aan uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.*

*Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.*

Jezus deed het ons voor:

de Vader geeft, wij geven door.

Refrein:

*Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.*

Jezus deed het ons voor:

de Vader geeft, wij geven door.

Refrein

Kindermoment, kinderen gaan naar de kerk

Liedboek 680:1,4 en 5

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,
daal neder waar Gij wordt verwacht.
Verschijn, lichtengel, in de nacht
van onze geest, verward en trots.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!
Kom, wees aanwezig in het woord;
wek onze geest, opdat hij hoort,
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,
legt zelf dit lied ons in de mond,
ten teken dat Gij bij ons zijt.

Gebed om verlichting met de Heilige Geest

DIENST VAN HET WOORD

Schriftlezing: Johannes 15:9-17

ds. van der Eijk en kleindochter Sira: Hemelhoog 386

Sira

*Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in 't verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind van jou en jij in Mij?*

Opa

*Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed' en zegen voor wie vreemd'ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?*

Sira

*Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: 'Help mij!'
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?*

Opa

*Wil je zien dat wat ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als ik zeg: 'Een koningskind ben jij!'
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?*

Samen

*Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.*

Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:5-12

D'Eijk- koor: De vruchten van de Geest

tekst: Ria van Buuren / arr. Alexander Prins

*Als je richting in je leven zoekt,
de juiste weg, die jou leidt naar je doel;
je bent geschapen met een vrije wil.
De keuze is aan jou.
Je kijkt naar wat er in de wereld speelt
en hoe die is in goed en kwaad verdeeld,
dan zie je wat er aan ontbreekt het meest:
De vruchten van de Geest.*

*Wat onze wil teweeg brengt, is niet best,
we maken ruzie met elkaar.
Jaloersheid, woede en losbandigheid,
gekonkel en rivaliteit.*

*Maar als de heil'ge Geest jou leiden mag,
als je dat vraagt, dan worden elke dag
de vruchten die Hij geven wil, gevoed,
zodat jij groeien zal.*

*Want wat Zijn wil teweeg brengt, is zo goed:
De vruchten van de heil'ge Geest
en dan begrijp je hoe je leven moet;
ervaar je wat Hij aan je geeft:
Geduld, vrede, vriendelijkheid,
zelfbeheersing en zachtmoedigheid,
goedheid en liefde, vreugde en geloof.
De vruchten van de Geest.*

Afscheids en jubileumpreek ds. Leo C. van der Eijk

Hemelhoog 679

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij!

Refrein:

Kom, Jezus, kom, vul dit
land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw
heil heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord dat het

licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein:

Staan wij oog in oog met U, Heer,
daalt uw stralende licht op ons neer,
zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij!
Refrein:

DIENST VAN DE GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven: 1e Diaconie, 2e Kerk

Afscheid van ds. Leo van der Eijk
door ds. H.M. Habekotté

Zegenlied (Op de wijs van Blijf bij mij Heer)

Bevestig, Heer, het werk dat is gedaan,
de paden die door hem hier zijn gebaad,
de woorden die door hem gesproken zijn,
de liefde en de troost in nood en pijn.
Laat alles wat zijn hand heeft voortgebracht,

– waarvoor U hem hebt toegerust met kracht –
van waarde blijven, laat het voor altijd
een teken zijn van Uw aanwezigheid.

Toespraken

Slotlied Liedboek 416

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (Aansluitend gezongen Amen)